

אחראי מערכת הרב אברהם טריקי

גליון מס'

785

פרשת השבוע

עויד, הרב עוזיאל אדרי

דבר רב העיר שליט"א

עבודת המידות

(בראשית ח, כא) בִּי יֵצֶר לַב הָאָדָם רַע מִנְּעֻרָיו (בראשית ח, כא)

מנעוריו: מנעריו כתיב, משננער לצאת ממעי אמו ניתן בו יצר הרע. (רש'י)

ובזה גילה הכתוב כי המידות הרעות טבועות בטבע נפש האדם, וכן הוא אומר לעיל (בראשית ו, ה) 'וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום'. ברם, על כרחך שיש בידו לתקנם בימי חייו עלי אדמות, שאל"כ מה תועלת יש בלידתו וכיצד אפשר יהיה להענישו. ואכן מכוח טענה זו, ביקש איוב לפטור את העולם מן הדין, אמר לפניו: רבונו של עולם, בתרא טז, א): 'אמר רבא, ביקש איוב לפטור את העולם מן הדין, אמר לפניו: רבונו של עולם, בראת שור – פרסותיו סדוקות וכו' בראת צדיקים (על ידי יצר סוב – רש"י) – בראת רשעים, מי מעכב על ידך (בראת רשעים על ידי יצר הרע, לפיכן אין ניצול מידך כי מי יעכב אנוסים הם החוסאים – רש"י). מאי אהדרו ליה חבריה... ברא הקב"ה יצר הרע – ברא לו תורה תבלין'. ופי' רש"י: 'ברא לו תורה תבלין, שהיא מבסלת את הרהורי העבירה... הלכך לאו אנוסים נינהו שהרי יכולים להציל עצמם', עי"ש. הנה כי כן, איוב הבין לכאורה שאין תקנה לרשעים שנבראו ביצר רע להציל עצמם', עי"ש. הנה כי כן, איוב הבין לכאורה שאין תקנה לרשעים שנבראו ביצר רע אינם יכולים להפוך את טבעם. ועל כך השיבוהו, שזה מותר האדם מן הבהמה, שיש בכוחו אינם יכולים להפוך את טבעם. ועל כך השיבוהו, שזה מותר האדם מן הבהמה, שיש בכוחו להפוך את טבע מידותיו ע"י לימוד התורה וקיום מצוותיה.

וכיוצא בזה, מבואר להדיא בגמרא (קיחשין ל, ב): 'אמר הקב"ה לישראל, בני בראתי יצר הרע בראתי לו יצר הטוב, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, שנאמר הלא אם תטיב שאת (בראשית ד, ז). ואם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו, שנאמר לפתח חטאת רובץ (בראשית ד, ז). ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו בך, שנאמר ואליך תשוקתו (בראשית ד, ז). ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמר ואתה תמשול בו'. הרי לפנינו, שאמנם טבעו של אדם נשלט תחת יצרו הרע, מכל מקום יש בכוחו לגבור עליו ולמשול בו – על ידי עסק התורה.

ושרב מצאנו יסוד זה מפורש בגמרא (קידושין ל, ב): 'תנו רבנן, קשה יצר הרע שאפילו יוצרו קראו רע, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אמר רב יצחק, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר רק רע כל היום. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר רק רע כל היום. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוהים לא יעזבנו בידו'. ברם לצד סכנת היצר, גילו רבותינו (שם) מהי תרופתו: 'תנא דבי רבי ישמעאל, בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר הלא כה דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע (ירמיה נג, ישם אבן הוא נימוח, שנאמר הוי כל צמא לכו למים (ישעיה נה, א) ואומר אבנים שחקו מים (שם). ובזה נמצאנו משכילין בתוספת חיזוק לתבלין התורה, שגם אם יצרו כבד עליו מאוד כדוגמת האבן והברזל, הרי שהם נימוחים לפניו בבית המדרש.

ומשנה ערוכה היא באבות (ג, יז): 'אם אין תורה, אין דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, אין תורה'. וכן אמרו 'דרך ארץ קדמה לתורה'. ופוק חזי לדברי רבינו יונה בביאור משנה זו: 'כלומר מי שאינו יודע תורה אינו שלם במידות של דרך ארץ, כי רוב המידות הטובות שיש בדרכי העולם – בתורה הם... אם כן בלא תורה לא יהיו דעותיו שלימות בדרך ארץ. אם אין דרך ארץ אין תורה, רוצה לומר שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות ובזה תשכון התורה עליו, מפני שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות', עי"ש.

וגדולה מזו מצאנו לרבינו חיים ויטל זיע"א (שער הקדושה ח"א שער ב) אשר העיר, מדוע אין המידות מכלל תרי"ג המצוות, ופירש שבלעדי מידות טובות אין אפשרות לקיים מצוות כלל ועיקר, וז"ל: 'ענין המידות הן... כסא ויסוד ושורש של הנפש – אשר בה תלויין תרי"ג מצוות התורה וכו', ולפיכך אין המידות מכלל התרי"ג מצוות. ואמנם הן הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות – בקיומם או בביטולם וכו', ולפיכך ענין המידות הרעות קשים מן העבירות עצמן מאוד מאוד. ובזה תבין ענין מה שאמרו רז"ל כל הכועס עובד עבודה זרה ממש, שהיא היותר שקולה ככל תרי"ג המצוות. וכן אמרו מי שיש בו גסות הרוח, הוא

המשר דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר העורך

לנח היה בן רביעי בשם 'ינוקי'

תמה מרן ה'בן איש חי' לכאורה ברכת ה' לנח 'ויברך
אלקים פרו ורבו', הייתה לבטלה, שהרי חם גרם לאביו
שלא הוליד יותר, מבאר ה'ברכה משולשת' עפ"י תמיהת
ה'פרשת מרדכי' מדוע נאמר 'ויולד נח שלושה בנים',
והרי מיד החזכרו בשמותם 'את שם את חם ואת יפת',
אלא כתב 'סדר הדורות' שבאמת התקיימה בנח ברכת ה'
פרו ורבו ונולד לו בן רביעי אחר המבול מאשה אחרת
ושמו היה 'ינוקי', אך הוא עסק בחכמות חיצוניות
איצטגנינות ותכסיסי מלחמה וממנו למד נמרוד וכבש
את העולם, ולכן נאמר 'זיולד נח' רק 'שלושה בנים',
והשמיטה התורה את קיומו של הבן הרביעי 'ינוקי', כיון
שהיה עוסק במלחמות בהרס וחורבן, ולא בבניינו של
עולם בפריה ורביה כאחיו שם, חם, ויפת.

בברכת לבת ללום ואבורק

רב קהילת קודש 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

| לוח הזכונים סדעים לבאר-שבע | 1611010 101010 | permo s te to to | 1011011 1011015 | 1641011 17.1016 | 1011010 | | pento 81 20:10:18 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------|-------|----------------------|
| עלות חשחר | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:35 | 5:36 |
| וכן פלית ותפילין | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:41 | 5:42 | 5:42 |
| וריחה - הגץ החמה | 6:45 | 6:46 | 6:47 | 6:47 | 6:48 | 6:49 | 6:50 |
| ם וקשלועו מניא | 8:58 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| מון קשלחעים העדא | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 |
| חצות יום ולילה | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
| ממח בחלה | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
| פלני הפנידה | 17:14 | 17:13 | 17:13 | 17:12 | 17:11 | 17:10 | 17:09 |
| שקיעה | 18:13 | 18:11 | 18:10 | 18:09 | 18:08 | 18:07 | 18:06 |
| שת המוכם | 18:27 | 18:25 | 18:24 | 18:23 | 18:22 | 18:21 | 18:20 |

יברבת הלבנה" לילף רביעי מהשעה 22:01 סוף זמנה ליל רביעי מהשעה 1:0:02

זמני הדלקת הנרות

| ď. | נח | פרשת השבוע: |
|----|----------|-------------|
| - | רני עקרה | הפטרה: |
| - | 17:55 | כניסת השבת: |
| | 18:45 | יציאת השבת: |
| A | 19:24 | רבנו תם: |
| | | |

אורות הפרשה

נח, ועם ישראל

"ויאמר אלקים לנח" גימטריה עם הכולל "אברהם יעקב", מבאר ה'בן לאשרי הכוונה ע"פ הזוהר הקדוש שכל מה שניצל נח בזכות תולדותיו הבאים אחריו, עם ישראל שיצאו מבנו שם, ועל כן רמוז בדיבורו יתברך לנח שמות אבותינו הק' "אברהם יעקב", ובכוונה לא רמז גם את יצחק אבינו ע"ה שהוא מידת הדין, כמש"כ בזוהר הקדוש שיצחק בא באמצע בין אברהם ליעקב כיוון דאחדי ביה ביצחק דלא יפקו דינוי לבר, שאברהם ויעקב אחוזים ביצחק שלא יצאו ממנו הדינים, ועל כן רמוזים כאן רק אברהם ויעקב כי בדור המבול שכולו רשעים היה נח זקוק לרחמים רבים.

תיבת נח, התפילה עולה עד כיסא הכבוד כתב הבעש"ט הקדוש זי"ע, בצוואת הריב"ש ובספר אור תורה 'בא אל התיבה', היינו תבוא בתוך תיבות התפילה, להתפלל בהתלהבות אש קודש בכל רמ"ח אבריו, חוכה להינצל ממבול המים הזדונים הניסיונות ותאוות העולם, ועפי"ז מבאר ה'ברכה משולשת', את שלושת הקומות בתיבת נח, 'תחתיים שניים ושלישיים תעשה' כדאיתא במסכת סנהדרין קומה תחתונה לזבל, קומה אמצעית לבהמות לחיות ולעופות, וקומה עליונה למגורי האדם, "תחתיים לזבל", אם בתפילה חושב מחשבות זרות, תפילתו הולכת ל"זבל" לסיטרא אחרא הנקראת זבל כדכתיב 'קיא צואה'. וטורפין תפילתו בפניו וחוטפין החיצונים את תפילתו, "אמצעי לבהמות ולחיות ועופות" אבל כאשר מתפלל בכוונה אע"פ שחושב על צרכי עצמו הגשמיים בכל זאת תפילתו עולה למעלה לעולם המלאכים שנקראים בהמות חיות ועופות, כדכתיב 'פני אריה שור נשר', והם מזככים את התפילה ומעלים אותה לעולמות העליונים, "**עליונה לאדם**" אלו תפילות הצדיקים שהיא בהתלהבות אש קודש באהבה ויראה בכוונה רבה בלתי לה' לבדו, ופועלת ישועות ועושה פירות ופרי פירות ומתקבלת ועולה מיד לפני כיסא הכבוד, כדכתיב 'אדם היושב על הכיסא'.

> תיבת נח, המקושרים לרבם נכנטים במחיצתו בגן עדן

כתב רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע ב'נועם אלימלך' שלושת הקומות בתיבת נח באים לרמוז על שלושה סוגי בני אדם, צדיקים, בינוניים, ורשעים, "תחתיים לזבל", היינו הרשעים בעלי עבירות רח"ל, "אמצעי לבהמה", היינו בינונים שאמנם עוד לא התגברו על יצרם טבעם הבהמי והחומרי, אך על כל פנים אין הם עושים מעשים רעים, "עליונה לאדם", היינו הצדיקים הגמורים שכל חייהם דבוקים בקדושה וטהרה בעולמות העליונים, והם אלו שמנהיגים את תיבת נח ספינת העולם, ומסייעים לכל ומתקנים הכל, מוסיף 'הצדיק מרעננה' זי"ע לפי דברי המהרש"א שבמדור העליון של נח ובניו שכנו ג"כ העופות הטהורים, בא לרמוז שהחסידים הנלווים ודבוקים ברבם ומקושרים אליו בכל ליבם ונפשם מאד, גם הם זוכים להיכנס בגן עדן העליון במחיצתו של הרבי הצדיק, ועל כן הצדיק כאן בעוה"ז מתאמץ להדריך את חסידיו בדרכי עבודת ה', כדי שהוא עצמו לא יסבול משכניו לעתיד למעלה במחיצתו בגן עדן.

תיבת נח, העופות הטהורים, והשדים

כתב המהרש"א עיקר עשיית התיבה הייתה לצורך האדם, ועל כן הקומה העליונה הייתה למדור האדם, אך גם העופות הטהורים היו בקומה העליונה עם האדם, ולא כמו שאר הבעלי חיים בקומה האמצעית, מבאר ה'בן לאשרי שגם השדים היו למעלה בקומה העליונה יחד עם נח ובניו, חה מדוייק בכפילות המחזכרת בפסוק שנאמר 'מכל החי מכל בשר' כש"כ רש"י 'מכל החי' אפילו השדים, ולפי"ז 'מכל בשר' היינו נח ובניו, וכן נאמר 'כל החיה אשר איתך מכל בשר', והכוונה על השדים.

> הרבנות והמועצה הדתית באר שבע מחלקת הכשרות

הוסרה ההשגחה

מאפית "ברכת הכהנים" רח' ביאליק 26, שכונה ב'.

ומהיום אין לנו שום פיקוח ואחריות על המוצרים הנמכרים בעסק הנ"ל

אורות הכשרות

ככופר בעיקר וראוי לגדעו כאשירה... וכאלה רבות', עכ"ל. וכיוצא בזה מצאנו בדברי רבינו בחיי (פרשת בשלח), וז"ל: 'ולפי שכל פעולותיו של אדם תלויות בלב, על כן יזהיר שלמה שיזהר האדם במידות הלב. והודיענו שכל המחשבות הנעלמות בלב, גלויות הם אצל ה' יתברך כי הוא יודע המחשבות ובוחן הלבבות אי זה הוא לב טוב ואי זה הוא לב רע'..., עי"ש.

אלא שעפי"ז לא תעזוב נפשי לשאול, במה יוכל האדם להשיג את 'תבלין' התורה כדי לשנות את טבעו הרע, אחר שקבעו רבותינו בכל המאמרים הנ"ל – שאין תורה בלי תיקון המידות. וביותר יפלא דברי המשנה באבות (ג, יז) הנז"ל: 'אם אין תורה אין דרך ארץ, ואם אין דרך ארץ אין תורה', שכן רישא וסיפא דמתני' חוסמים לכאורה זה את זה, שהרי אי אפשר לדרך ארץ בלי תורה וא"כ כיצד יוכל ללמוד תורה כדי לקנות דרך ארץ! ועל כולנה יש לתמוה כן, מדברי חז"ל במדרש (שמות רבה כה, יב): 'יפה שיחתן של עבדי אבות – מתורתן של בנים', ופי' הסבא מנובהרדוק זצ"ל (מדרנות האדם) מפני שכל התורה לא ניתנה אלא לתקן מידות האדם, עי"ש.

ולפי הנראה, זה עומק דברי המסילת ישרים (פרק הזריזת) במה שכתב: 'ותראה כי טבע האדם כבד מאוד כי עפריות החמריות גס, וכוחות אדירים דרושים על מנת לשנות את טבעו של האדם', עי"ש. ויש להעיר, וכי נעלם מעינו הבדולח דברים המפורשים בש"ס הנז"ל אודות האפשרות שיש בידי האדם לשנות את טבעו הרע על ידי עסק התורה, וא"כ למה דרושים כוחות אדירים כדי לשנות את טבעו, הרי תורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה יבוא ויטול. וע"כ צ"ל שאין התורה מונחת בקרן זווית אלא למי שהכשיר עצמו תחילה בתיקון המידות, ולזה צריך 'כוחות אדירים'. וא"כ הדרנא לקושייתו, מהיכן

ישאב האדם כוחות אדירים לתיקון מידותיו, אחר שנמנע ממנו השגת 'תבלין התורה', וכדפי'.

ונראה לבאר בס"ד, כי לעולם אין מזור ותרופה לכל תחלואי הנפש, בלעדי עסק התורה. אלא שפעמים זוכה האדם על ידה לנוס מפחת מידותיו הרעות וגם מתעלה למדרגות רמות ונשגבות עד אין חקה, כדברי רבי מאיר במשנה (אבות ו, א): 'כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא... מלבשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא...'. וגמרא ערוכה היא (סוסה כא, א) שהתורה מגנא ומצלא בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה, ופי' רש"י: 'מגינתו מפני היסורים ומצילתו מן היצר הרע', עי"ש. אך פעמים, לא זו בלבד שאינה פועלת כלום לתיקון תחלואי נפשו, אלא אדרבה כגודל 'גדלותו' בתורה – כך גודל נפילתו התהומית ביום בו הוא נופל ברשת מידותיו הרעות.

וכור המבחן בזה, גנוז בדברי רבי מאיר (שם) 'כל העוסק בתורה לשמה'. ועומק כוונת הלשמה בזה נלענ"ד, הוא במי שעוסק בתורה לשם תיקון מידותיו הרעות ודעותיו הפסולות וטהרת נפשו מכל חטאיו. שהרי פשוט שאי אפשר לידבק בהשי"ת ובתורתו בלא שידבק תחילה במידותיו, כדברי הכתוב (דברים יג, ה) 'אחרי ה' אלהיכם תלכו... ואותו תעבדו ובו תדבקון', ובגמרא (סוסה יד, א) דרשו על פסוק זה: 'וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה, והלא כבר נאמר אש אוכלה הוא. אלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים – אף אתה מלביש ערומים...'. אך מי שאין רצונו לתקן מעשיו ומידותיו אלא לומד תורה רק כדי להתגדל בה ולרכוש את חכמתה, לא זו בלבד שאינו זוכה לכל ההבטחות הללו, אלא תורתו נהפכת לו לסם בלבד שאינו זוכה לכל ההבטחות הללו, אלא תורתו נהפכת לו לסם במונת – וכגודל גדלותו בתורה כך גודל עוצמת נפילתו!

ועל פי יסוד זה, יאירו כל מאמרי חז"ל הנזכרים לעיל, וכל הערותינו בהם מיושבים כמן חומר, עיין עליהם ויערב לך.

ואם יש את נפשך לדעת עבודת המידות מהי, תן את לבך למעשה נפלא ששמעתי אודות מרן החפץ חיים אשר נכח פעם בכנס מיוחד שנישאו בו דרשות מפי כמה רבנים ידועי שם, אך החפץ חיים סירב לשאת מדברותיו. וכשהגיע לביתו שאלוהו תלמידיו, הלא חלק גדול מהציבור בא במיוחד לשמוע את דרשתו, ומדוע מנע זאת מהם. משיב להם, אמנם יודע אני מהי מעלת זיכוי הרבים, אך הואיל והדובר שלפני לא 'הרשים' במיוחד בדרשתו, חששתי פן אתכבד חלילה בקלונו באם דברי ישמעו טוב יותר באוזני הציבור... אכן זוהי עבודת המידות בתפארתה, וזוהי הבטחת המשנה 'מלבשתו ענוה...

הרב להת שלוק ואבורק הרב להודה דרעי הרב הראשי וראבייד באר-שבע



אורות ההלכה

תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי להודה דרעל שליט"א

הלכות משיב הרוח ושאלת טל ומטר

ש - מי שטעה ואמר יימוריד הטליי במקום יימשיב הרוחיי, מה דינו?

ת - במוסף של שמחת תורה מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם", ואם טעה ואמר "מוריד הטל": כל זמן שעדיין לא הזכיר שם הי של ברכת "מחיה המתים", יחזור ויאמר "משיב הרוח ומוריד הגשם". אולם אם הזכיר שם הי, חותם את הברכה ושוב אינו צריך לחזור מפני שהזכיר "מוריד הטל". והטל יפה גם בימות הגשמים. ואמנם יש מי שאומר שאם עדיין לא התחיל בברכת "אתה קדוש", יחזור ויאמר "משיב הרוח ומוריד הגשם", מכל מקום נראה שיש לחוש לסברה ראשונה משום הפסק.

ש - מדוע לא מתחילים שאלת טל ומטר (ברך עלינו) רק עד זי בחשון?

ת - אמנם מתחילים לומר "משיב הרוח" בשמחת תורה, מכל מקום אין שואלים טל ומטר עד חמשה עשר יום מסיום החג שהוא זי לחודש חשון. מפני עולה רגלים החוזרים לבתיהם וחששו חכמים פן יעצרם הגשם. ומנהג הספרדים לשאול טל ומטר בברכת "ברך עלינו", אך האשכנזים כל השנה אומרים "ברך עלינו" אלא שבחורף מוסיפים בתוכה "ותן טל ומטר לברכה".

ש - תושב ארץ ישראל שנסע לחוץ לארץ, מתי יתחיל באמירת "ברך עלינו"?

ת - תושב ארץ ישראל שנסע לחוץ לארץ לפני זי לחודש חשון ודעתו לחזור במשך השנה או שהשאיר מבני ביתו בארץ ישראל, יאמר "ברכנו" כתושבי חוץ לארץ אך ישאל טל ומטר בברכת "שומע תפילה". אולם אם התחיל כבר באמירת "ברך עלינו" דהיינו שנסע לחוץ לארץ אחרי זי בחשון, ימשיך לומר "ברך עלינו" כמו בארץ ישראל. במה דברים אמורים בתפילת לחש, אך אם היה שליח ציבור יאמר "ברכנו" וישאל טל ומטר בברכת שומע תפילה (בלחש). ואם אין בדעתו לחזור לארץ ישראל באותה שנה אלא ירד להשתקע בחו"ל יחד עם בני משפחתו, מפסיק באמירת "ברך עלינו" ומתפלל כדין תושבי חו"ל.

ש - ומה דין תושב חו״ל אשר הגיע לארץ ישראל, לענין אמירת "ברך עלינו?״

ת - תושב חוץ לארץ שהגיע לארץ ישראל אומר "ברך עלינו" כדרך שאומרים בארץ ישראל, אף על פי שדעתו לחזור למקום מושבו בתקופת החורף וטרם התחילו שם באמירת "ברך עלינו", אולם לאחר שחזר לארצו, יתפלל כמותם בין תפילת לחש ובין כשליח ציבור.

ש - מי שטעה ואמר "ברכנו" במקום "ברך עלינו", האם צריך לחזור?

ת - מי שטעה ולא הזכיר טל ומטר בימות הגשמים, דהיינו שאמר "ברכנו" במקום "ברך עלינו", אם נזכר רק לאחר שאמר "יהיו לרצון אמרי פי" האחרון הסמוך ל"עושה שלום במרומיו", יחזור לראש העמידה ויתפלל שנית, אף על פי שטרם עקר את רגליו. אולם אם נזכר קודם לכן, יש לו תקנה כדלהלן: אם נזכר קודם שסיים ברכת "מברך השנים", יאמר "ותן טל ומטר לברכה" ויסיים בשופר", יאמר "ותן טל ומטר לברכה" וימשיך בברכת תקע בשופר כדרכו. ואם נזכר אחר שהתחיל באמירת "תקע בשופר", יאמר בברכת "שומע תפילה". ותן טל ומטר לברכה, כי אתה שומע בברכת "שומע תפילה". ותן טל ומטר לברכה, כי אתה שומע לפני שהתחיל "רצה", יאמר שם "ותן טל ומטר לברכה "שומע תפילה" אחר שהתחיל "רצה", יאמר שם "ותן טל ומטר לברכה", ואם נזכר אחר שהתחיל "רצה", ואם נזכר אחר שהתחיל "רצה" ואילך, יחזור לברכת השנים דהיינו ל"ברך עלינו" וימשיך משם כסדר. ואם נזכר רק אחר שאמר "יהיו לרצון עלינו" האחרון, יחזור לראש התפילה כמבואר לעיל.

דבר רבני הקהילות

הרה"ג דוד זכריה הלוי ולס שליט"א רב ק"ק "בית חב"ד המרכזי" שכונה א' באר-שבע

כא אל התיכה

בפרשתינו מסופר באריכות אודות המבול שה' הביא על העולם בימי נח. ושואל אדמו"ר הזקן "בעל התניא", מדוע היה הקב"ה צריך להביא מבול שהיה במשך תקופה ארוכה וכל התעסקות והטירחה שהיה לנח ומשפחתו בנית התיבה ובשהיה בתיבה. הלא היה ביכולת ה' להעבירם ולהשמידם ברגע אחד בדרכים אחרים ללא צורך להגיע למבול? ומבאר שהמבול לא בא רק לצורך סילוק החוטאים, אלא הייתה לה מטרה נוספת ועיקרית לטהר את הארץ, שנאמר "כי מלאה הארץ חמס" ונתקלקלה מאד, והיה נצרך לטהרה, ולשם כך היה המבול דוקא, שהוא בחינת מים, בכדי לטהר את הטמאים. שהוא כדוגמת המקוה מ' סאה, שהיא מטהרת את הטמא, כמו כן היה המבול בכדי לטהר את כל הארץ, כמו שכתוב "וזרקתי עליהם מים טהורים וטהרתם וגו"י. וממשיד לבאר שהענין של מי המבול ישנו גם בעבודת האדם. בהתבסס על פסוק הנאמר ב"שיר השירים" "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה", "מים רבים" הם כל טרדות הפרנסה והמחשבות שבעניני עולם הזה וכו', ועם כל זה "לא יוכלו לכבות את האהבה" שזה בחינת האהבה המוסתרת שיש בכל נפש מישראל בטבע מבחינת נפש האלוקית, שטבעה לעלות וליכלל תמיד למעלה כשלהבת העולה מאליה, (ללא צורך בפעולה מיוחדת אלא זה טבעה של האש למעלה), וכך גם בנשמה שנמשלה לנר (ככתוב "נר ה' נשמת אדם") יש בטבעה אהבה לקב"ה (כאהבת בן לאביו, שזה בטבעו ואינו זקוק לפעולה מסויימת כדי ליצור אהבה זו). ומביא לכך פסוק נוסף גם ב"שיר השירים" "רשפיה רשפי אש שלהבת י-ה", שזו אהבה בטבע הנשמה האלוקית כנ"ל. ומסביר הרבי לגבי מי המבול -"מים הזידונים" שהמטיר הקב"ה על העולם, מחולק לשתי סוגים בפסוק (פרק ז' פסוק י"א) א) מי "תהום רבה" ב) המים שהומטרו מ"ארובות השמים". **המבול** כנ"ל רומז גם למטר הטרדות המציף אותנו, לכל אדם יש את המבול שלו, הטורד את מנוחתו והמפריע לו לבצע את שליחותו ותפקידו בעולם. ואף כאן קיימים שני הסוגים של הטרדות : האחד, "תהום רבה"-הטרדות הגשמיות והחומריות, בעיות פרנסה וקשיי היום יום. והסוג השני, "ארובות השמים" אלה העיסוקים בענינים גבוהים ונעלים, כעסקנות ציבורית וכדומה, שאף הם טורדים את האדם מתפקידו העיקרי בעולם - לימוד התורה וקיום והמצוות כראוי. על הטרדות הגשמיות קל מבחינה מסויימת להתגבר, מאחר והאדם יודע שהן דבר שלילי המפריע לו למלא את תפקידו האמיתי, אך לגבי הטרדות של העסקנות ציבורית, זה עלול להטעות, שהרי בסך הכול מדובר בענינים טובים וחיוביים. והדרך הקלה להבחין בין הדברים באם זה טרדות חיוביות או שזה טרדות בבחינת "מים הזדונים" הוא, אם העיסוקים הללו, יהיו חשובים ככל שיהיו, פוגמים בדבקותו של היהודי בקב"ה ומונעים ממנו למלא את חובתו בלימוד התורה וקיום המצוות כפי שנפסק בשולחן ערוך, אין אלה אלא "מים הזדונים". איך ניצלים אפוא מ"המים הזדונים" הדרך לכך זהה לאופן שבו הציל הקב"ה את נח ממבול המים כפשוטם של דברים "בוא ...אל התיבה". **הבעש"ט** מפרש את המילה "תיבה" במובן של מילה. כלומר "בוא אל התיבה" - היכנס אל אותיות התורה ואותיות התפילה, הקף את עצמך במילים ובאותיות הקדושות של התורה והתפילה, והן יהיו ה"תיבה" שתצילך מטרדות המבול. כאשר יהודי פוקח את עיניו בבוקר, פונה אל ה' ואומר "מודה אני לפניך", מברך את ברכות השחר ומתפלל" עליו לבוא ולהיכנס אל תוך המילים הללו ולהתבונן במשמעותן. כשהוא לומד תורה צריך להשתדל שהתורה גם תלמד אותו. כשיהודי מתנהג כך, תיקבע בנפשו ההכרה שהקב"ה הוא מנהיג העולם, המשגיח על כל הנעשה בו. אז יבין כי הדרך להצלחה, הן בענינים הגשמיים והן בענינים הרוחניים, עוברת דרך מילוי רצון ה' ולא חס ושלום כשמתחילים למצוא תירוצים שונים. כאשר נכנסים אל תיבות התורה והתפילה ומתבוננים בהן, מקבלים כוח ויכולת לגבור על הטרדות השונות ועל מי המבול. אך ה' מוסיף בציווי לנח לצד הציווי "בוא אל התיבה" "אתה ובניך ואשתך ונשי בניך". שחשוב לדאוג שאל התיבה יגיעו אנשים נוספים ויינצלו אף הם. ולא לחשוב שעליו להסתגר בתיבתו בבחינת "אני את נפשי הצלתי" ורק כשמתנהגים בדרך זו יכולים להגיע למצב של "נח איש צדיק". על ימות המשיח כתוב היעוד "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", יהי רצון שנזכה לכך בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה על יד משיח צדקנו.

בברכת שבת שלום ומבורך

הרב דוד זכריה הלוי ולס

פלחשוב על השני

זה עתה נערכה שמחת נישואיו של רבי יהונתן אייבשיץ. בתום שבעת ימי המשתה ישב מבוקר ועד ערב בבית־ המדרש והגה בתורה, כשהוא נסמך על שולחן חותנו. גם הנדוניה השמנה שהעניק לו החותן אפשרה לו להתמסר לגמרי לתלמודו. בן־זוגו ללימוד היה אף הוא אברך

בן־זוגו ללימוד היה אף הוא אברך צעיר שזה לא־כבר נשא לאישה אחת מבנות המקום. אלא שמהרגע הראשון שבו החל לחבוש את ספסל בית־ המדרש לא מצא מנוח לנפשו. מבעד לחלון, היישר מול עיניו, נשקפה כנסייה שבחזיתה פסל נוצרי רב־

במרוצת הזמן גבר זעמו הכבוש של
החבר על החוצפה שבהצבת הפסל
מול חלונות בית־המדרש. "איך אפשר
לשאת פסל של עבודה־זרה מול
העיניים בשעה שלומדים תורה!",
הפטיר מפעם לפעם בתסכול. לעומתו,
רבי יהונתן הסב את עיניו מהפסל
והתעלם מקיומו.

לילה אחד קם הצעיר ועשה מעשה. בשעה שהכול נמו את שנתם התקרב בשקט אל הכנסייה, הוציא מחיקו גרזן קטן וחד והחל להשחית את הפסל. לפתע אחזו בו בחוזקה ידיים איתנות וגררוהו לבית־הכלא המקומי. לרוע מזלו חלפה במקום בדיוק באותו רגע חוליית סיור משטרתית והאברך נתפס בשעת מעשה.

למחרת סערה העיר כולה בשל 'חילול הקודש' על־ידי היהודי ה'כופר'. ראשי הכנסייה תבעו להשית עליו גזר־דין מוות. באווירה המתלהמת לא נותרה לבית־המשפט המקומי כל אפשרות אחרת מלבד קבלת תביעת הכנסייה במלואה.

ראשי הקהילה היהודית בעיר נועדו עם חבריו של האברך הצעיר כדי לטכס עצה. בתום כל הדיונים והגישושים הסתמנה דרך הצלה אחת ויחידה: שיחוד סוהר הכלא. זה כבר הסכים לשתף פעולה, בתמורה לעשרת־אלפים רובל, סכום גבוה

איפול כבד הוטל על הפעולה. הוחלט שכל אחד מהחברים יגייס ממקורותיו את מירב הכסף, כדי להגיע לסכום הגבוה שדרש חסוהר.

כל אותה עת שמר רבי יהונתן על שתיקה. הוא הלך לביתו, נטל את עשרת־אלפים הרובלים של דמי הנדוניה שלו ומיהר לקבוע עם הסוהר פגישה במקום סתר. רבי יהונתן מסר לידי הסוהר את צרור הכסף ועוד באותו הלילה נמלט חברו מהכלא, בדרכו אל מעבר לגבול.

רק למחרת, כשנפגשו החברים פעם
נוספת, גילה להם רבי יהונתן את
המעשה שעשה. החברים, שכבר
הצליחו לגייס את רוב הסכום הנדרש,
חשו אכזבה מסויימת. הם רצו גם־כן
להשתתף במצווה חשובה זו של פדיון
שבויים. עתה הציעו לתת לרבי יהונתן

אורות עונג שבת

נח, אברהם אכינו, משה רבינו ושמואל הנביא

כתב רש"י יש דורשיו את נח לגנאי אילו היה בדורו של אברהם אבינו ע"ה לא היה נחשב לכלום, ויש דורשין אותו לשבח שאדרבא בדור של צדיקים היה מתעלה יותר בצדקותו, במדרש רבה הזכיר דורו של משה רבינו ע"ה ודורו של שמואל הנביא ע"ה, ובמדרש תנחומא הזכיר דורו של אברהם אבינו ע"ה כמו ברש"י כאן, מבאר רבי יצחק הכהו הוברמן זי"ע שהכוונה שהזכירו חז"ל את השלושה אברהם אבינו ע"ה, משה רבינו ע"ה, ושמואל הנביא ע"ה, כיוון שהם היו סמל המסירות נפש על אנשי דורם שעמדו להתפלל עליהם ולהצילם, אצל אברהם אבינו ע"ה בהפיכת סדום 'ויען אברם חלילה לך', והציל עכ"פ את לוט ובנותיו שיצא ממנו רות המואביה ונעמה העמונית נשמות מלכי בית דוד ומלך המשיח, משה רבינו ע"ה שנאמר לו 'הרף ממני ואשמידם', והשיב 'סלח נא', ו'מחני נא', וכן אצל שמואל הנביא ע"ה כשנאמר לו 'נחמתי כי המלכתי את שאול למלך על ישראל', כתיב 'ויצעק אל ה' כל הלילה'. ולמה מדוע נח לא עמד להתפלל על הצלת אנשי דורו דור המבול, מפני דאיתא במסכת עבודה זרה, תנא דבי אליהו שית אלפי שני הוי עלמא, ב' תוהו ב' תורה ב' ימות המשיח, ובארבעים שנה לחיי אברהם אבינו ע"ה התחילו ב' אלפים של תורה, נמצא שבזמנו של נח היו הב' אלפים של תוהו, וכתב בזוהר הקדוש ב' אלפים של תוהו הייתה ההנהגה בעולם ע"פ דרך הטבע ע"י שם הקדוש "אלקים" שהוא בגימטריה "הטבע" (עיין בספה"ק דגל מחנה אפרים ריש בראשית), וב' אלפים של תורה ההנהגה הייתה ע"י שם הקדוש הוי"ה שלמעלה מדרך הטבע, ולכן נקראת התורה תורת חסד, ואברהם אבינו ע"ה, משה רבינו ע"ה, ושמואל הנביא ע"ה, היו בתוך ב' אלפים של תורה שבו שם הוי"ה הקדוש מידת הרחמים, על כן יכלו להתפלל על דורם ולעורר עליהם רחמים רבים, אך משא"כ נח שהיה עדיין בזמן ב' אלפים של תוהו, שם הקדוש אלקים מידת הדין, לא היה יכול לבטל את הגזירה ולכן לא התפלל עליה לבטלה.

ביום שני בלילה, ליל ז' במרחשון מתחילים לומר בתפילת ערבית "ברך עלינו"



לפחות חלק מהסכום ששילם לסוהר, אך הוא סירב בתוקף. "אינני מוכן למכור את המצווה ואפילו לא חלקים ממנה", אמר.

למחרת נודע ברבים דבר בריחת הנידון למוות. חקהילה הנוצרית בעיר זעמה על רשלנותו של הסוהר אבל האמינה לסיפורו על 'הבריחה המתוחכמת והנועזת' של היהודי. ליבו של רבי יהונתן עלץ על הצלת חברו, אך עתה מילא אותו החשש מפני תגובת חותנו ואשתו הטרייה. כשייוודע להם כי רוקן את כל כספי הנדוניה. הוא החליט אפוא לעזוב את העיר לכמה ימים, בניסיון למצוא דרך לרכך את תגובתם. מיותר לציין כי היעדרותו הפתאומית של רבי יהונתן עוררה בקרב משפחתו דאגה רבה. באחד הלילות נשמעו נקישות על דלת ביתו של רבי יהונתו. האישה המודאגת ניגשה לפתוח את הדלת ולפניה עמד סוהר הכלא, עטוף במעיל המכסה את ראשו. האיש הושיט לה צרור כסף עבה. הוא גולל לפניה בקצרה את סיפור הברחתו של היהודי מהכלא, ואף את חלקו של בעלה בעניין. הוא אמר כי בימים האחרונים התהדקה החקירה וכל העקבות מוליכים אליו, ועל־כן הוא מוכרח להיעלם לזמן־מה מהעיר. כעת הבינה האישה כי גם היעדרותו

כעת הבינה האישה כי גם היעדרותו של בעלה מהבית קשורה בדרך כלשהי בפרשה. "בהיכרותי הקצרה עם בעלך נוכחתי כי אדם ישר הוא, ועל־כן מצאתי לנכון להפקיד את הכסף בידיכם", אמר הסוהר ונעלם בחשכת

הלילה. למחרת נודע כי חיילי המשמר הבחינו בסוהר המנסה להימלט מהעיר דרך הגשר החוצה את הנהר. כשניסו לתופסו, קפץ הסוהר בבהלה לתוך מי הנהר וטבע. עם מותו לקח עמו למצולות גם את המידע על חלקו של רבי יהונתן בהברחת האסיר היהודי. כעבוד יומיים נוספים החליט רבי יהונתן כי אין לו מנוס אלא לשוב לביתו. בבואו הביתה הושלמה התמונה. אשתו סיפרה לו על הכסף שמסר לה הסוהר שעות אחדות לפני טביעתו. "נראה שזכות המצווה הגדולה שקיימת להציל את חברד. היא שעמדה לך ולנו", אמרה. אלא שדווקא רבי יהונתן לא שמח כלל. להפך, הוא ראה בהחזרת הכסף כעין אות משמים שמצוותו לא הייתה רצויה. חלוא הוא ביקש להקריב את ממונו למען קיום המצווה הגדולה. ואף סירב בתוקף למכור חלקים ממנה לאחרים, והנה עתה מושב לו כל

נפשו של רבי יהונתן לא ידעה מרגוע.

הוא התענה והתפלל ולבסוף ערך
'שאלת חלום'. שאלתו הייתה מדוע
'נענש' ומצוותו לא נתקבלה.

בלילה חלם חלום ובו תשובה
לשאלתו: "מצוותך יקרה וחשובה
בשמים ושכרך רב מאוד, ואולם
חיסרון אחד היה במצווה הגדולה
שעשית – רצונך לחטוף את כל
המצווה כולה לעצמך, מבלי להותיר
לאחרים אפשרות להשתתף בה"...